

**NGAI KÓNRÃN II WÈR-ỚT
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – B**

**SÃL WỚL BỚTA GỚBOH YÀNG DÊ
ĐÁP TRẢ TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA**

Jớh ală Sră-goh bulah đớ rằ jớ nau, mớ ya dut-ndớl gen gớ rê tam bàr jớ nau tồm do lỏm : lah gớboh mớ Yàng jớh nùs, mớ gớboh mớ cau kàr sả tồm he.

Tất cả Kinh thánh dù nói rất nói nhiều điều, nhưng cuối cùng thì quy về hai điều chính yếu này mà thôi : là mến Chúa hết lòng, và yêu thương người khác như mình ta vậy.

Bol he tớrlòng lùp jòi : ãichi Yàng lớh sớ he behớ ?

Chúng ta thử tìm hiểu : tại sao Chúa bảo chúng ta như thế ?

Tài bớh Yàng neh gớboh mớ he lài, bớta gớboh he dê lah bớta sal wớl nùs gớboh Yàng dê lỏm.

Bởi vì Thiên-Chúa đã yêu thương chúng ta trước, sự yêu thương của chúng ta là sự đáp trả lại tình thương của Thiên-Chúa mà thôi.

Bớh nùs gớboh, tàng Yàng neh crớng-gớs he.

Do lòng yêu thương, nên Thiên-Chúa đã dựng nên chúng ta.

Mớ krung bớh gớboh, tàng tam tũ he lớh tũs, Yàng neh sớ Kòn Dùl Yàng dê tus, kong chớch mớ kis wớl làng tớngklàs he.

Và cũng vì yêu thương, nên khi chúng ta phạm tội, Thiên-Chúa đã sai con của Ngài đến cứu độ chúng ta.

Dilah he kớlôi sớng nền ngắn, gen bớh bớta crớng-gớs mớ bớta tớngklàs, he rớgới wả lah Yàng neh gớboh mớ he jớh nùs.

Nếu chúng ta suy nghĩ thật kỹ, thì qua việc tạo dựng và việc cứu chuộc, chúng có thể hiểu rằng Thiên-Chúa đã yêu thương chúng ta hết lòng.

Yàng neh ai he in gớs kòn-bớnus, mớ Yàng krung lớh jớh ală bớta làng he in geh tớngklàs.

Thiên-Chúa cho chúng ta làm người, và Thiên-Chúa cũng đã làm hết tất cả để cho chúng được cứu độ.

Ală jớ nau tam Sră-goh ngai do sớndiỏ he in jớ nau hớđắng do.

Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay chỉ cho chúng ta điều trên đây.

Abraham neh ở pơlai làng pơđơng kòn klau dùl kờn gơboh khai dê Yàng in.
Abraham đã không tiếc để dâng con trai một yêu quý của ông cho Thiên-Chúa.

Mơya ală jơnau do lah rùp sớndio he in, lah Yàng neh sớ Kòn Dùl kờn gơboh Yàng dê lah Kớnrầñ Jesu Kristo, kong chớ đơ Chikal làng tợngklàs he bớh tìs mớ bớh bớta chớ rài rài.

Nhưng tất cả điều này là hình bóng chỉ cho chúng ta, là Thiên-Chúa đã sai Con Một yêu quý của Ngài là Đức Giêsu Kitô, chịu chết trên Thập giá để cứu chuộc chúng ta khỏi tội và khỏi chết muôn đời.

Bulah belới, gen Abraham krung neh ở gớ sớ ngắ kòn klau gơboh khai dê, mìn lah bớta sớndio bớta pindờn jớh nùs đơ Yàng khai dê.

Dù sao đi nữa, thì Abraham cũng đâu có sát tế thực sự con trai một của ông, mà chỉ là sự tỏ bày sự tin tưởng hết lòng nơi Thiên-Chúa của ông.

Mơya Kớnrầñ Jesu gen neh kong chớ ngắ hớ đắng Chikal bớh tìs he.

Nhưng Đức Giêsu thì đã chịu chết thật trên Thập giá vì tội của chúng ta.

Sră-goh ngai do krung đớ lah : dilah bớta dờng-màng rớlau jớh Yàng dê mớ Khai krung ở pơlai mớ he, gen chi lớ ndai tai lah Yàng ở pà he in, bulah hớ lah bớta kis sòm, lah bớta wớl kờn mắng ngai he dê.

Kinh thánh hôm nay còn nói rằng : nếu điều gì cao trọng nhất nơi Thiên-Chúa mà ngài cũng không tiếc cho chúng ta, thì còn gì nữa mà Chúa lại không ban cho chúng ta, dù đó là sự sống vĩnh cửu là mơ ước đêm ngày của chúng ta.

Tam jơnau yal bớta sớh sắ hớ đắng bớnm jắ Markô, Kớnrầñ neh ai pe nắ bol jắ-dờn in gớ bớta gớklồ crih-crài Kớnrầñ dê, chan tus bol khai chớ-hờp ở git lớh, bớh gớ ală bớta ở hết tữ lớ kớno mớ gớ.

Trong câu chuyện kể về cuộc biến hình trên núi theo Thánh Markô, Chúa đã cho ba môn đệ thấy vinh quang kỳ diệu của Chúa, đến nỗi họ sung sướng quá sức, vì thấy những điều xưa nay chưa từng nghe và thấy.

Bol khai gớ cau mbồc lah Môise mớ Elia boh bớ mớ Kớnrầñ.

Họ thấy hai người quá cố là Môise và Elia nói chuyện với Chúa.

Dut-ndớl gen pe nắ bol jắ-dờn kớno sắp bớh trồ đớ lah : do lah Kòn kờn-gơboh Ấn dê, bol mê iắ lắ Khai.

Cuối cùng thì ba môn đệ nghe tiếng từ trời phán rằng : này là Con yêu dấu của Ta, các ngươi hãy nghe lời Người.

Pơndut jơnau

Kết luận

Yàng hòi-jà bol he sãl wớl bớta gớboh jớh nùs Yàng dê mớ he, hớ lah he pal git kis gớboh mớ Yàng, mớ cau jớh nùs jớh pràn he sớl.

Thiên-Chúa mời gọi chúng ta đáp trả tình thương hết tình của Chúa đối với chúng ta, đó là chúng ta cũng phải biết sống mến Chúa yêu người hết lòng hết sức của chúng ta.

Sên rômê nên dớ rài kis, dớ broã lớh mớ iắt nên dớ jớ nau bớto Kớnrãñ Jesu, gen he rớgới git pal lớh be lới làng gớboh mớ Yàng, mớ cau jớh nùs jớh pràn he dê.

Nhìn ngắm kỹ nơi cuộc đời, nơi việc làm và lắng nghe kỹ lời giáo huấn của Chúa Giêsu, thì chúng ta có thể biết phải làm sao để mến Chúa yêu người hết lòng hết sức của chúng ta.

Lm. Fx. K'Brel