

**CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – C
DÙL JONAU PONYOU ĐOS MO JÖH ALĂ CAU.**

Một dụ ngôn lớn nói với mọi người.

Jonau ponyou cau bàp bêng nùs sónđàc lăh jonau yäl-tonggit loh-làng, pràn koldăng gorê mơ Yàng, Khai lăh Bàp sùm sónđàc sòngít jöh ală cau, ngăn lăh cau kis jrô jroă tam gùng tìs.

Dụ ngôn người cha đầy lòng thương xót là lời loan báo rõ ràng, mạnh mẽ về Thiên-Chúa, Ngài là Cha luôn thương xót mọi người, nhất là những người sống trong tình trạng tội lỗi thê thảm.

Do krung lăh jonau sónđio műh mặt ngăn kòn børnus dê : kòn öh lót golêng golàng halăh kòn mi găm ơm tam hìu mơ bàp, cau loi krung gókoă mơ tìs, mìng krói dùl borta lóm lăh bâ lõh làng đăh bôđih bâ ndõp tam nùs.

Đây cũng là sự trình bày bộ mặt thật của con người : người em hoang đàng hay người anh cả còn trong nhà với cha, ai cũng đều ở trong trang thái chung là tội, chỉ khác một điểm là công khai bên ngoài hay ẩn khuất trong lòng mà thôi.

Jăt gùng đos kòn-børnus dê gen golêng-golàng kòñ đos lăh gěh tol borta ờ dióng tam hõ : bõh bõñul lõmbè tus mơ dri-orraine, tung kõñau, bläc-põrlõm...

Theo cách nói của con người thì hoang đàng có nghĩa là có đủ thứ tệ hại trong đó : từ say xưa tới dâm ô, trộm cướp, gian dối...

Moya krung gěh ală tìs tam dõrlăm nùs be põnhừ, sét-pêr, ềng łuż, gojrăñ.....hõ lăh tìs lóm, iõh lóm dõđăp mặt Yàng.

Nhưng cũng có những thứ tội bên trong như kiêu ngạo, ích kỷ, ghen tuông, tức giận.....chúng đều là tội, là xấu trước mặt Thiên-Chúa.

Sõlõ đos tus dõ nùs sónđàc cau bàp dê gen sõlõ gõ borta ờ dióng jöh bàr nă cau kòn dê.

Càng nói tới lòng thương bao la của người cha thì càng lộ ra cái tệ của cả hai người con.

Nùs nhõm cau bèp dê ngai do dồng ronàng ngăn, ai mơ phan jötài cau kòn dăń, tam tǔ kòn lót nrăh gen măng ngai kăh kõlõi sónđàc sùm, tam tǔ cau kòn rẽ gen rõp bõh sóně gùng găm ngài něh git đăl rau, kòn ờ hết thán đos dăń să gen něh koär cum rau.

Tấm lòng của người cha hôm nay thật là bao la, cho con tất cả gia tài mà nó xin, trong khi con đi khỏi thì ngày đêm thương nhớ, khi con trở về thì đã nhận ra ngay khi con còn từ xa, con chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã ôm hôn con rồi.

Do lăh gùng yäl-tonggít gorê mơ Yàng lăh Báp, sùm sónđàc dơ cau tìs lăh ală bol he, Khai körp-gor he màl mơ rêu wöl mơ Khai. Mìng dùl borta sónđio borta màl mơ rêu wöl lăh borta tongklas Yàng dê gěh ai mơ he in.

Dây là cách thức mặc khải về Chúa Cha, luôn yêu thương người tội lỗi là tất cả chúng ta, Ngài vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi ta thống hối và trở về cùng Ngài. Chỉ cần một dấu hiệu thống hối là ơn cứu độ của Thiên-Chúa được ban tặng ngay cho chúng ta.

Cau kòn öh ngai do tam tǔ něh gěh priă gen lik lót, ò lōh sa moya kis golêng-golàng chan tus jōh hir ală phan jotài, ò gěh chi loi sa ngui tai tàng pal lót lōh âpăh, cau sôr ê sur, jöglöh chan tus körñ sa pòr sur krung gěh sôl.

Người con thứ hôm nay khi đã có tiền của thì ra đi, thay vì làm ăn sinh sống thì lại sống hoang đàng đến nỗi hết sạch tất cả gia tài, không còn gì để sống nên dành phải đi làm thuê, người ta sai đi chăn heo, đói đến nỗi muốn ăn cả cháo heo mà chẳng được.

Ở tảng gùng lót tai tảng wöl să mơ jòi rêu wöl mơ bàp, krung ò di bōh nùs ngăn ngôn làng rêu, moya rêu tài bōh jögloh klung.

Cùng đường nên trách phận và tìm về cùng cha, cũng chẳng vì ý ngay lành gì, nhưng do bao tử đòi ăn.

Ai cau kòn mi găm ơm mơ bàp tam hìu, moya krung ò gěh nùs nhơm mơ bàp sôl, krung găm ềng-buăh, sónèng, kis ơm ò gő gùng tam hìu bonhă.

Còn người anh cả còn ở trong nhà cùng cha, nhưng cũng chẳng có lòng với cha, cũng còn ghen tương, ích kỷ, cư xử chẳng giống ai trong gia đình.

Hõ lăh ală jōnau ngăn dơ păh nă kòn bonus he, borta tìs găm gočoă mơ bol he, cau do be do cau ne be ne, bol he pal sén să tōm làng gő mơ làng màl, mơ rêu wöl mơ Yàng lăh bàp he dê.

Dó là những sự thật về con người chúng ta, sự tội còn bám lấy chúng ta, người thế này kể thế kia, chúng ta cần xét mình để thấy và để thống hối, và trở về với Chúa là Cha chúng ta.

Dilăh ò ndróm mơ kòn öh gen gen he krung ndróm mơ kòn mi, tảng jōnau pōnyou đos jōh mơ ală cau.

Nếu chúng ta không giống như người con thú thì cũng giống như người con cả, nên dù ngôn này nói với hết mọi người.

Dăh he in ūt he mơ ūt Yàng làng sùm jòi gùng rêu wöl, ò ơm ton tam tìs.

Xin cho chúng ta biết rõ mình và biết Chúa và luôn tìm đường về ngay, không ở mãi trong tội.

Lm. Fx. K'Brel