

NGAI KƠNRÃN KIS WƠL II CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

BỚTA KỎLDẶNG TÔMA ĐÊ SỰ CỨNG LÒNG CỦA TÔMA

Tam tũ bol jăt-dờn nẻh pindờn mớ nẻh lờh cớng lảh Kớnrẫ Jesu nẻh kis wớl, gen mừng gẳm dùl nả Tôma ở pindờn, gen tàng jớl rài do tam tũ iắt jớnau Tôma, cau lời krung kớlời khai lảh cau jăt-dờn kỏldặng nừs, tài bớh sả tờm Kớnrẫ nẻh đờs mớ khai behở.

Trong khi môn đệ các môn đệ đều đã tin và đã làm chứng rằng Chúa Giêsu đã sống lại, thì còn một mình Tôma không tin, nên cho đến ngày nay khi nghe chuyện của Tôma, thì ai cũng nghĩ ông là một môn đệ cứng lòng, vì chính Chúa đã nói với ông như thế.

Mớya jớnau do bớta bol he jớnau kướ mằng ngắn.

Nhưng chuyện này dạy chúng ta bài học vô cùng hữu ích.

Làng bol he gỏ mớ pindờn lảh : Kớnrẫ Jesu Kristo nẻh kis wớl ở di lảh jớnau mpao, mớya lảh jớnau ngắn.

Để cho chúng ta thấy và tin rằng : Đức Giêsu Kitô đã sống lại không phải là chuyện mơ mộng, nhưng là một sự thật.

Tài bớh dilảh jớnau be tam mpao, gen gớ nẻh ở rớgới jai gắn mớ Tôma.

Bởi vì nếu là chuyện như trong mơ mộng thì nó đã không qua nổi với Tôma.

Dùl nả cau kỏldặng nừs mớ nẻh pindờn, gen bớta pindờn hỡ pắl ngắn ngồn mớ nẻn-cê.

Một người cứng lòng mà đã tin, thì lòng tin ấy phải là sự thật và chắc chắn.

Bol he rớgới kớlời bầ gùng gớrềng bớh bớta kỏldặng Tôma đê.

Chúng ta có thể nghĩ hai cách về sự cứng lòng của Tôma.

Dùl lảh khai jời cớng tàng rớlau ir, tam tũ alả oh mi ndai nẻh pindờn mớ nẻh lờh cớng.

Ông đã đòi hỏi quá đáng, trong khi những anh em khác đã tin và đã làm chứng.

Dilảh lảh jớh alả cau krung jời be khai lờm, gen jớh alả bol he kis krung kalke ngắn.

Nếu ai cũng đòi hỏi như ông, thì hết tất cả chúng ta cũng sẽ sống rất khổ.

Tài bõh chi lơi krung jòi gõ mơ mắt iắt mơ tở song pindõn.

Bởi vì cái gì cũng đòi mắt thấy tai nghe trước khi tin.

Dùl nờm mắt mbe rợơi mơ rợbô mắt, dùl nờm tở mbe rợơi mơ rợbô tở.

Một con mắt sao bằng ngàn con mắt, một lỗ tai sao bằng nghìn lỗ tai.

Tam rà gùng kis, rợơi đờs lăh bớta kớldăng nùs lờh cau in kong alăh.

Trong khá nhiều trường hợp cuộc sống, sự cứng lòng có thể làm cho người ta thua thiệt.

Di ngăn lăh ở rợơi pindõn đờ cau cớng blăc, mớya dilăh cau lờh cớng lăh cau ngăn ngôn gen krung di pindõn, tài bõh ở gớs cau lơi rợơi lờt jòi cớng tàng jờh ală bớta.

Đúng là chúng ta không thể tin những người làm chứng dối, nhưng nếu người làm chứng là người chân thật thì nên tin, bởi vì không ai có thể tự mình đi kiểm chứng hết mọi sự.

Bàr lăh Tôma kờn lăh broă pindõn lăh broă bõh nùs nờm tởm khai đê, tài bõh bớta pindõn ở di lăh bớta he jôm cau ndai đê lơm be jôm dùl blăh ào, bulăh bol he đờp bõh bớta lờh cớng cau ndai đê.

Hai là Tôma muốn rằng tin là việc do chính bản thân ông, vì đức tin không phải là điều chúng ta vay mượn của người khác như mượn một chiếc áo, dù chúng ta đón nhận qua chúng từ của họ.

Gớ pal lăh công nha bõh sả tởm gít jòi jăt, kớlôi sớnớng mơ rắc đăn.

Nó phải là kết quả do chính mình tìm kiếm, suy tư và cầu nguyện.

Bol he pal kớnờng đờ bớta pindõn Pớrjum niam đê, mớya sả tởm he krung pal pindõn is bõh tam nùs he đê. Hở song bớta pindõn kớ-kớljăp mơ nờn-cê.

Chúng ta phải dựa vào Đức tin của Hội Thánh, nhưng bản thân vẫn phải có sự xác tín riêng từ trong lòng mình. Có vậy thì đức tin mới vững mạnh và chắc chắn.

Dữt nớl, bớta ngăn sùm lăh bớta ngăn, bulăh cau kớldăng nùs mơ pớndăng sắng gớ krung gắm lăh bớta ngăn ở siừ ở siăr.

Cuối cùng, sự thật luôn là sự thật, dù cho người ta cứng lòng và chối bỏ thì nó vẫn là sự thật không hề bi hao mòn đi.

Bớta ngăn he kờn đờs làng lờh cớng tam ală ngai do lăh Kớnrăn Jesu Kristo nờh kis wớl ngăn.

Sự thật mà chúng ta muốn nói trong những ngày này là Đức Giêsu Kitô đã sống lại thật.

Hỡ lăh bớta kớnhờm đờng rớlau jớh he đê, mớ bol he pal ai rài kis mớ bớ đờ
làng lớh cớng jớh ală cau in.

*Đó là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta, và chúng ta phải lấy cuộc sống và
lời nói để làm chứng cho tất cả mọi người.*

Lm. Fx. K'Brel