

CHÚA NHẬT XXXIV - C
KƠN RÃN JESU
LÃH BỚTÁU TRỒ TIAH
Chúa Giêsu là Vua vũ trụ

Kơnrãñ Jesu ngai do đớ-yal Khai lãh Bớtau đớ đắp mắt Philatô, ở hết tũ lơi Khai neh đớ kớri ngãn bedo tam rài kis Khai dề.

Đức Giêsu hôm nay xưng mình là Vua trước mặt Philatô, chuta bao giờ Ngài xưng mình lạ lòng như thế trong đời Ngài.

Mớya làng Philatô in ở hũy gen Khai đớ loh mớ : *lớgar aỹ dề ở di tam dônia do. Nhưng để cho Philatô không bị nhầm thì Ngài liền nói rõ : Nước Ta không thuộc về thế gian này.*

Gen dilãh Bớtau gen mbe gớnoar Bớtau Khai dề ?

Vậy thì nếu là Vua thì thế nào là vương quyền của Ngài ?

Tam lớgar dônia do, neh sớndãn lãh bớtau gen pal geh gớnoar, pal geh ù dà, pal geh ling-klàng mớ làng-bol.

Trong thế giới này, đã gọi là vua thì phải có quyền, phải có lãnh thổ, phải có quân đội và dân chúng.

Chan tus rớgới đớ lah cau bớtau mìn đớ dừl bớ lớm gen jớh alã pal riap-riah dờn bớ.

Đến nỗi có thể nói rằng vua chỉ phán một lời thì hết thảy phải răm rắp tuân lệnh.

Cau bớtau gen pal dà *duh re, dà ce rãm rãm*, kớñ đớ lãh sùm geh cau duh-broã mắng ngai.

Vua thì luôn phải cao lương mỹ vị, nghĩa là luôn có kẻ hầu hạ đêm ngày.

Bàr pe rớnàng bớtau lài do tam lớgar Vietnam, cau gớ lãh bớtau gen geh rà priã-jền màh biàng, mớ dilãh ở geh nùs niam gen geh git nờ bớta ở diã ở dớng bớh cau bớtau lớh gớ.

Hai ba đời vua trước đây trên nước Việt Nam, người ta thấy rằng vua thì có nhiều tiền của vàng bạc, và nếu không có đức thì ôi thôi ! có bao nhiêu chuyện tệ hại do ông vua làm ra.

Bớtau niam git sớndạc làng bol gen êt, bớtau jãñ-iớh gen bềng.

Vua có đức biết thương dân thì ít, vua thất đức thì đầy.

Ở cầng tus đớ bớtau, bol cau geh gớnoar ở niam tam rài do kis mớr be bớtau tam rớnàng yau.

Chẳng cần gì tới vua, những kẻ cầm quyền thất đức thời nay sống gần như là vua của thời xưa vậy.

Gen he sên lã đơ Kơnrãñ Jesu, dilãh Khai gơs Bơtau gen mbe gơnoar bơtau Khai đê taih ?

Vậy thì chúng ta hãy nhìn kỹ nơi Đức Giêsu, nếu Ngài làm vua thì vương quyền của Ngài như thế nào ?

Deh tam bông ãhơt mơ wàng kơnrồ, chơt gen kong chơt yông đơ chikal ntrồn đơ sã krung mớh ở lar, ở ling-klàng mơ ở làng bol, ở ù tiah nãh-ria, ở priã-jẽn biàng-màh..., gơlớh be đơs bơtrờh sã tởm, tài bơh bơtau mớya tam gùng kis ngãn gen be dùl nã cau đĩ-gớna.

Sinh ra trong máng cỏ hang lừa, chết thì bị treo thập thập giá đến nỗi cái khổ che thân cũng không ra, không quan quân và dân chúng, không lãnh thổ, không tiền của vàng bạc....., làm như thể là mĩa mai thân mình vậy, bởi vì gọi là vua, nhưng trong thực tế thì giống như một người nô lệ.

Mớya he pal sên nẽn.

Nhưng phải nhìn kỹ.

Tam dà lêng cằl-rơbut Kơnrãñ đơs mìnğ dùl sắp lớm gen cằl-rơbut ớm ngết mơ dà lêng ớm ring drik mơ. Cau chơt tam bơtô bồc Kơnrãñ mìnğ đơs dùl sắp lớm gen guh ãh mơ. Cà jãñ-iớh lớh cau, Kơnrãñ mìnğ bơtrờh dùl sắp gen gơ đơ thit mơ.

Trên biển đầy giông tố mà Ngài chỉ phán một lời thì sóng gió liền yên lặng và nước biển liền lặng như tờ, người chết nơi mồ mả mà Ngài chỉ phán một lời thì liền đứng lên. Quỷ dữ hại người, Ngài chỉ xua một tiếng thì nó liền biến mất.

Kuang-bơtau dônia do bulãh pas-sớm mơ gớnãp-gớnoar, gen ở bơnhoặc (đọc là vớh-hoặch)làng lớh be Kơnrãñ lớh.

Vua quan thế gian dù giàu sang và quyền thế, thì còn khuya mới làm như Chúa làm.

Gen tàng Kơnrãñ đơs-yal khai lãh bơtau lãh di pal ngãn.

Nên Chúa tự xưng mình là Vua thì thật là xứng đáng.

Ở di mìnğ kàh hỡ, ngai do Pớrjum niam he đê yal-jờng Khai lãh Bơtau trồ tiah, dùl bơ Khai đơs gen bơh ở mơ geh mơ, gớnãp-gớnoar Khai đê ất bồ mắ-tớngai plai bơnhắng mơ rớbô-rớhiang sớrmãñ tam trồ, chan tus Srã-goh đơs lãh :

Không chỉ có vậy, hôm nay Hội Thánh chúng ta tung hô Ngài là Vua vũ trụ, một lời Ngài phán thì từ không ra có, quyền năng của Ngài điều khiển cả mặt trời mặt trăng và hằng hà sa số những vì tinh tú trên trời, đến nỗi Kinh Thánh nói rằng :

Trồ jớnhoa đơs yal goklỗ Yàng đê,

*Pah gời tốnggit broã tê Khai dê.
Trời xanh tườngthuật vinh quang Thiên-Chúa,
Không trung loan báo việc tay người làm.*

Moya he bãĩ hũy : Khai lãh Bơtau gơboh, mơ bơta gơboh hỡ neh sớndio tốnggõ
dớ bơta kong chớh mơ kis wớl gớklỡ làng tốngklãs he.

*Nhưng chúng đừng làm : Ngài là Vua tình yêu, và tình yêu đó đã thể hiện cụ thể
nơi cái chết và sự phục sinh vinh quang để cứu độ chúng ta.*

Mbe he lớh làng ớm tam gớnoar bơtau Khai dê ?

Làm thế nào để ở lại trong vương quyền của Đức Giêsu ?

Bớh ngai rào tìs, he neh mut tam gớnoar bơtau Khai dê, jớnau sớr đờng rớlau jớh
Khai dê lãh gớboh.

*Từ ngày rửa tội, chúng ta đã gia nhập trong vương quyền của Ngài, điều răn trọng
nhất của Ngài là yêu thương.*

Cau lới kis tam ù dà Khai dê gen pal tớmờng kis gớboh bớh tam rài kis do, lớgar
Khai dê hìngnau gen ở dut ở lồi.

*Ai sống trong vương quốc của Ngài thì phải tập sống yêu thương ngay từ đời này,
vương quốc của Ngài sẽ vô cùng vô tận.*

Lm. K'Brel