

## NGAI KONRÀN IV KÀL KIS WOL CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

### KIS LĂ TAM PØRJUM-NIÃM KØNRÀÑ DÊ HÃY SỐNG TRONG GIÁO HỘI CỦA CHÚA

Pørjum-niãm Kønràñ dê you be đùl nõm wàng, ò di làng krød-koryän, moya làng gär sròng belàt, trồ ngai gen cau ê lăm belàt tus mơ blàng nhốt-tolir, tus mơ croh dà sàng. Trồ măng lăm gen rêu wàng, so rohao đăh bødih ò rogoi làng kăp hà belàt.

*Giáo hội của Chúa ví như một cái chuồng, không phải để nhốt, nhưng để bảo toàn đàn chiên, ban ngày thì mục tử dẫn tới đồng cỏ xanh, tới dòng suối trong, ban đêm thì dẫn về chuồng, sói dữ bên ngoài không thể cắn xé con chiên.*

Buläh ñom tam wàng, dơ mpøng cau ê krung sùm kóp gär trồ măng. Buläh ũlik sa nhốt trồ ngai, cau ê krung sùm lòt jät mơ sèn gär.

*Dù ở trong chuồng, nơi cửa chuồng mục tử cũng luôn canh giữ trời đêm.*

*Dù đi ăn cỏ ban ngày, mục tử cũng luôn đi theo sát bảo vệ.*

Làng belàt in sròng mơ kis bêng-lìu.

*Để cho con chiên được bảo toàn và sống dồi dào.*

Pørjum-niãm Kønràñ dê lăh tiăh kôr-koljáp, tam hõ kòn-bonus bàn gó gùng lăm tus hõ bøta kis rài rài.

*Giáo hội của Chúa là nơi chắc chắn, trong đó con người tìm được con đường dẫn tới sự sống muôn đời.*

Băñ koloi lăh Pørjum-niãm ò gěh chi loi he in, tam tǔ Pørjum-niãm gěh bêng lìu phan sa phan hùc ròng soàn, hõ lăh Jónau Kønràñ mơ Să Mhàm Kønràñ. Băñ đøs lăh ală phan do ò ai he in bøta kis rài rài.

*Đừng nghĩ là Giáo hội không có gì cho ta, trong khi Giáo hội có dư tràn của ăn của uống nuôi hồn, đó là Lời Chúa và Mình Máu Ngài. Đừng nói rằng những cái này không đem cho ta sự sống muôn đời.*

Tài bøh Pørjum-niãm lăh Pørjum-niãm Kønràñ dê, Kønràñ lăh mpøng wàng belàt, Kønràñ krung cau tòm-ê, ală cau ê-ala gen pal sùm jät gùng dà Kønràñ dê, tàng ò ngót tüs gùng, ò ngót lõh roh belàt.

*Vì Giáo hội là Giáo hội của Chúa, chính Chúa là cửa chuồng chiên, Chúa cũng chính là mục tử, mọi mục tử thừa tác đều phải luôn tuân thủ đường lối Chúa, nên không sợ sai đường, không sợ làm mất chiên.*

Cau loi ò bài ñom wol tam Pørjum-niãm, gen you be belàt blong wàng, ò rogoi sròng mơ so-rohao aràk sa. Dilah bol he ò iăt jónau Kønràñ bøto găñ goñoar broă Pørjum-niãm dê,

gen bol he lót jät mơ gùng dà dônia, digolän lõh he in chò dô êt, moya dut-ndöl bøta kis ò sròng.

*Những ai không muốn ở lại trong Giáo hội, thì ví như con chiên sổ chuồng, không thể tồn tại trước sói dữ tham mồi. Nếu chúng ta không nghe Lời Chúa qua thừa tác vụ của Giáo hội, thì chúng ta sẽ đi theo đường lối thế gian, có lẽ sẽ vui một chút, nhưng cuối cùng sự sống không được bảo toàn.*

Kørnæñ đøs Khai lăh mpøng wàng belàt, cau loi krung pal lót gän mpøng làng mut tam wàng. Ai cau loi ò jät gùng dà Kørnæñ gen buläh cau loi, hõ lăh bol blõ-bläc mơ mìng lõh ɔniai huềng-soàn cau in lóm.

*Chúa nói Ngài là cửa chuồng chiên, ai cũng phải qua cửa mà vào chuồng. Ai không tuân thủ đường lối Chúa thì dù là ai, đó là đám gian dối và làm hại cho linh hồn người ta thôi.*

Tam rønàng lài-yau Pørjum-niäm, něh gěh cau bør gen ai sørđän Kørnæñ làng đøs bøto, moya ò jòi jät ngăn gùng dà Kørnæñ, mìng jòi jät gùng dà mơ bøta kuø is, lõh tamcäh Pørjum-niäm Kørnæñ dê, pørløm pørløm rà cau tìs gùng tam bøta pindøn, ală cau behõ lõh ɔniai Pørjum-niäm Kørnæñ dê be Khai neh đøs : “Bol khai tus làng tung koñau, làng tønrøh mơ tørläh-tørling.”

*Trong lịch sử Giáo hội, đã có người miệng thì nhân danh Chúa dạy dỗ, nhưng không theo đuổi đường lối Chúa thật sự, chỉ tìm kiếm ý riêng và tư lợi, làm chia rẽ Giáo hội của Chúa, lừa dối làm cho người sai lạc trong đức tin, những người như thế làm hại Giáo hội của Chúa như Ngài đã nói : “Chúng chỉ đến để ăn trộm, để giết hại và phá huỷ.”*

Dăn bol he in tol ngac mơ tol àng lõh, làng kis tam Pørjum-niäm ngăn Kørnæñ dê, git iät mơ kis jät Jønau Kørnæñ dê, gän dø jønau bøtē bøto ală cau-ê ngăn ngòn, ala mæt Kørnæñ tam dônia do.

*Xin cho chúng ta đủ khôn ngoan và đủ sáng suốt, để sống trong Giáo hội thật của Chúa, biết nghe và sống theo Lời Chúa, qua lời giảng dạy của các mục tử chân chính, thay mặt Chúa trên thế gian này.*