

CHÚA NHẬT XXIV – C

YÀNG SƠNĐÀC KÒN-BƠNUS BE LỢI *Thiên-Chúa thương xót con người như thế nào.*

Sră-gograph Luka đơs lograph ngăn gorêng bograph nûs sôndac Yàng dê, tàng cau hòi do lăh jónau Yălniăm nûs sôndac.

Thánh Luka nói rất rõ về lòng thương xót của Thiên-Chúa, nên người ta gọi đây là Tin Mừng về lòng thương xót.

Nûs sôndac tus bograph Yàng, kòn-bônuus lăh tòm gowèt-tus nûs sôndac hograph dê.

Lòng thương xót đến từ Thiên-Chúa, con người chính là đối tượng của lòng thương xót ấy.

Dilăh lùp n̄chi golograph tàng Yàng sôndac kòn-bônuus gen he ờ tú lợi rógoi wă, sôndac lăh sôndac, kô kai nûs sôndac dê jrô-ndôp ngăn bograph tam nûs Yàng dê.

Nếu hỏi tại sao Thiên-Chúa thương xót con người thì chúng ta không bao giờ hiểu thấu được, thương xót là thương xót, căn cơ của lòng thương xót thật là sâu nhiệm từ cung lòng của Thiên-Chúa.

Moya dilăh lùp mbe Yàng sôndac kòn-bônuus gen he rógoi git mō wă găń dō ală broă Yàng năh mō găm lograph kòn-bônuus bol he in.

Nhưng nếu hỏi Thiên-Chúa thương xót như thế nào thì chúng ta có thể biết và nghiệm ra qua những việc Chúa đã và đang làm cho con người chúng ta.

Tòm bograph broă lograph Yàng dê tàng bol he pin ngăn mō ờ wi-wó lăh Khai sôndac kòn-bônuus bol he.

Chính nhờ việc làm của Chúa mà chúng ta tin thật và không thể nghi ngờ là Ngài thương xót con người chúng ta.

Dùl nă cau găh tìs, moya ờ kong glài jăt bôta song-ring, hograph lăh bograph nûs sôndac Yàng dê.

Một người có tội, nhưng không bị trừng phạt theo sự công bình, điều đó do lòng thương xót của Thiên-Chúa.

Moya công tàng nûs sôndac găm dồng rólaу tai, hograph lăh tam tú găm lăh cau tìs gen kòn-bônuus năh găh sôndac mō wèt tus hograph bôta tóngklàs bograph tìs.

Nhưng bằng chứng của lòng thương xót còn lớn hơn nữa, ấy là đương khi còn là tội nhân mà con người đã được thương xót và hướng tới sự giải thoát khỏi tội.

Be dùl nă cau kὸs dὸs dờng, bທh օ gօs chi lời làng tơm. tàng cau tờm něh sǎng lời tơm, hທh lທh cõng tàng nὺs sõndàc օ di mìng bờj đօs, moyer mօ broă lທh lõh-làng.

Như một người mắc nợ lớn, vì không có gì để trả, nên chủ đã tha luôn, đó là bằng chứng lòng thương xót không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động cụ thể.

Tam jōnau pōnyou ngai do, bol he rōgōi gō gěh borta rōlau mօ jōnau օ kōlōi kòn-bonus dē :

Dùl nōm belāt nrāh gen օ sōp mօ sin jōt sin nōm gǎm tōm, moyra cau ê krung lòt jōi tus bàn song lời.

Dùl kăk priă gen օ sōp mօ sin kăk, moyra cau ùr krung pōs wàs mօ jōi tus bàn.

Dùl nă kòn klau golêng-golâng prih-prâh, moyra cau bèp krung gǎm wǎ-rò tam ngai khai rē wōl tam hìu bōnhă.

Do lăh ală rùp yāl-torlik lõh-tol nὺs sõndàc Yàng dē mօ kòn-bonus bol he. Bulăh něh mŭt jrō tam gùng tìs, moyra Yàng krung օ dil sõndàc, mօ օ dōh hòi-jà kòn-bonus rē wōl mօ Khai.

Trong du ngôn hôm nay, chúng ta có thể nhận ra điều quá với sự suy nghĩ thông thường của con người :

Một con chiên lạc thì chẳng đáng gì so với chín mươi chín con còn lại, thế mà người chăn chiên cũng đi tìm cho bằng được.

Một đồng bạc thì chẳng đáng gì so với chín đồng, thế mà người phu nữ cũng quét dọn và tìm cho bằng được.

Và một thằng con trai hoang đàng phung phá, thế mà người cha cũng vẫn đón nhận trong ngày nó quay đầu trở về nhà.

Đây là những hình ảnh diễn tả rõ thực lòng thương xót của Thiên-Chúa đối với con người chúng ta, dù chúng ta đã đi sâu trong tội, nhưng Thiên-Chúa vẫn không cạn lòng thương xót, và không ngừng mời gọi chúng ta trở về với Ngài.

Làng bol Israel yau օr koldăng nὺs mօ lõh tìs kōnjō ngǎn, Yàng mong tōnrōh bol khai pal mօ tìs bol khai dē, moyra Yàng něh kăh wōl nὺs sõndàc Yàng dē tàng làng bol Israel gǎm ơm kis tam lōgar dōnia.

Dân Israel ngày xưa cứng lòng và phạm tội nặng nề, Thiên-Chúa định tiêu diệt họ đáng như tội của họ, nhưng Thiên-Chúa đã nhớ lại lòng thương xót của Ngài, nên dân Israel vẫn còn hiện hữu trên đồi.

Phaolô krung něh yăl lăh tam tǔ ờ hêt gít Kornrāñ gen khai něh lăh rà bōta tis gōtüp, moya Yàng něh ronàng nùs sǎng lời khai in, mơ ai khai gos cau yălbōto nùs sōndàc Yàng dê ală làng bol in.

Phaolô cũng đã bộc bạch trong khi chưa nhận biết Chúa thì ông đã làm nhiều điều phạm thượng, nhưng Thiên-Chúa rộng lòng tha thứ cho ông, và cho ông trở thành người rao giảng lòng thương xót của Chúa cho muôn dân.

Yàng lăh Báp sùm păs nùs sōndàc, ờ dil sōndàc he lăh cau tis, moya Yàng kōñ he bōh nùs sōndàc hōr gen gít sǎng gùng tis mơ rē wōl mơ Khai.

Thiên-Chúa là Cha luôn giàu lòng thương xót, không cạn lòng thương xót chúng ta là tội nhân, nhưng Ngài muốn chúng ta nhờ lòng thương xót ấy mà biết từ bỏ tội lỗi và trở về với Ngài.

Ai cau lời kōlōi lăh tài bōh Yàng sùm sōndàc mơ sǎng lời, ờ rocăng làng sǎng tis mơ rē wōl, gen pal kong kōnjō ngän bōh bōta kōldăng nùs he dê.

Còn người nào nghĩ rằng vì Thiên-Chúa luôn thương xót và tha thứ, không lo bỏ tội lỗi và trở về, thì phải chịu hậu quả nặng nề do sự cứng lòng của mình.

Yàng sōndàc làng cau in geh bōta gōlăn-bōtuăh lăh wōl rāi kis bōh tam rāi do mơ, moya ronàng nùs sōndàc sōngít rōp düt tam tǔ Kornrāñ Jesu tus dōr tai làng căh-rōñia jōh lōgar dōnia.

Thiên-Chúa thương xót để cho con người có cơ may mà làm lại cuộc đời ngay từ cuộc sống này, nhưng thời đại của lòng thương xót sẽ kết thúc khi Chúa đến lần nữa để phán xét toàn thế giới.

Dăb bol he in gít mơ wă he găm kis lăh găm ơm tam ronàng nùs sōndàc lùng làng Yàng dê, rē wōl mhar lă mơ Yàng mơ băñ sĕn ờ sōp, sǎng gời jōnau do mơ ơm ton tam tis he dê.

Xin cho chúng ta biết và hiểu rằng còn sống là chúng ta đang sống trong thời kỳ thương xót bao la của Thiên-Chúa, hãy mau trở về và đừng bao giờ coi thường, hoài phí điều này mà ở lì trong tội của mình.