

CHÚA NHẬT XXV – A
KOLÔI SƠNÔNG MƠ LỖH JẮT GỪNG YÀNG DÊ
Suy nghĩ và hành động theo đường lối của Chúa

Kòn-bonus he ở di mìnđ đơs mơ bớ mơ lờh mơ tê, mớya lài jớh lăh kơlôi bớh nùs tồ.

Con người không chỉ miệng nói tay làm, nhưng trước hết là suy nghĩ từ trong lòng.

Kơlôi gen lờh he in be gồ rùp bớh tam bồ-tồ he dề chi he kơlôi.

Suy nghĩ thì làm cho chúng ta như thấy hình ảnh từ trong tâm hồn cái chúng ta suy nghĩ.

Yàng huềng-lóm, he ở gồ Khai mơ mắt sả-jăn he dề, mớya bớtuăh he in, bớh Kòn Khai dề lăh Kớnrăn Jesu Kristô nễh lĩk-lềng, Khai nễh yal-tớnggít he in gồ mữh-măt Yàng dề, bulăh he ở hết gồ ngăn mơ mắt, mớya he krung nễh rớgới làng gít Yàng hớ be lời bớh tam nùs-nhóm he.

Thiên-Chúa vô hình, chúng ta không thấy Ngài với con mắt thể xác, nhưng phúc cho chúng ta, vì con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đã xuống thế, Ngài đã phán họa cho chúng ta thấy dung mạo của Thiên-Chúa, dù chúng ta chưa thấy thật bằng con mắt, nhưng chúng ta cũng đã có thể biết được Thiên-Chúa đó như thế nào từ trong tâm hồn chúng ta.

Jớnau pớnyơu ngai do yal-tớnggít he in mữh măt Yàng dề, mơ krung yal-tớnggít tơn mữh-măt ở ring ở niăm kòn-bonus dề sớl.

Dụ ngôn hôm nay phán họa cho chúng ta dung mạo của Thiên-Chúa, nhưng cũng nói luôn dung mạo méo mó bất toàn của con người nữa.

Dùl nă cau tồm sươn ño, bớh pữ drim nễh lờt jòi cau làng apăh lờh sươn khai in.

Một người chủ vườn nho, từ buổi sáng sớm đã đi tìm người làm thuê cho vườn nho cho ông.

Cau tồm do kớri ngăn : nễh căh-jớla krung găm lờt jòi cau lờh apăh, tus gùl ngai mơ jớl mho măt tớngai mớh mữt krung găm lờt cau cau làng apăh, kớri ngăn cau tồm do, ở di be ală cau tồm tam dônia do.

Người chủ này rất lạ lùng : đã muộn rồi cũng còn đi tìm người làm công, cho đến trưa và mãi đến chiều khi mặt trời sắp lặn cũng còn đi tìm người làm thuê, thật lạ lùng ông chủ này, không giống như các ông chủ trên thế giới này.

Jớnau pớnyơu do lài jớh lờh he in gồ lờh cau tồm do song-ring ngăn, yal lờh lài priă apăh mơ ring nùs bal mơ bol lờh apăh lài mơ tũ bol khai tus lờh sươn khai in.

Dụ ngôn này trước hết cho ta thấy rõ ông chủ vườn nho này thật là công bình, nói rõ trước về tiền công và thỏa thuận với công nhân trước khi họ đến làm vườn nho cho ông.

Cau tồm do sớndăc cau rớlau mơ kơlôi đơ bớta kuớ sả tồm in, behớ tàng măt-tớngai mớh mữt krung găm jòi cau lờt lờh sươn khai in.

Người chủ này thương người hơn là lo cho lợi nhuận cho mình, vì vậy nên mặt trời sắp lặn mà cũng còn tìm người làm thuê vườn nho cho ông.

Bớh jónau pónyôu do Kónrañ Jesu kờn yal-tónggít he in Yàng lăh Báp song-ring ngă, mớya krung sỏmăh-sỏmài gít nđờ.

Qua dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn mặc khải Thiên-Chúa là Cha công bình vô cùng, nhưng cũng nhân lành biết bao.

Jăt be jónau pónyôu do gen nùs sỏmăh-sỏmài Yàng dề lin-rólau mớ bớta song-ring Khai dề.

Theo dụ ngôn này thì lòng nhân lành của Thiên còn trỗi vượt hơn sự công bình nữa.

Bớh bớta song-ring gen Yàng pà-jờng cau lờh bớta niă, mớ glài cau lờh bớta iờh, ở gớs dừl broă niăm iờh lời rớgới pờn-pớndớp dớ đắp mắt Yàng, Khai rớp sal wớl song-ring ngă păh nă in jăt broă he nẻh lờh tam rài kis do.

Bởi sự công bình Thiên-Chúa thưởng người làm điều lành, và phạt người làm điều ác, không có một việc lành việc ác nào có thể che giấu trước mặt Thiên-Chúa, Ngài sẽ trả lại sòng phẳng cho mỗi người theo như việc đã làm trong cuộc sống này.

Mớya Yàng gít lờh kờn-bớnus, dilăh Khai mừng ai bớta song-ring làng lờh ớm mớ he gen mừng dờ ết cau lờm gẻh bớta pà-jờng.

Nhưng Thiên-Chúa biết rõ con người, nếu Ngài chỉ lấy sự công bình mà đối xử với chúng ta thì chỉ có số ít được thưởng.

Khai găm lờh ớm mớ he jăt nùs sỏmăh-sỏmài Khai dề tai, mớ nùs sỏmăh-sỏmài găm dờng rólau, be rùp cau lờt lờh suớn nẻh căh-jớla, nẻh gùl ngai mớ cau bà mắ-tớngai nẻh mớr mắ song tus lờh broă, cau tờm suớn krung ai priă apăh ndrờm mớ cau lờh bớh prử drim sớl.

Ngài còn đối xử với chúng ta theo lòng nhân hậu của Ngài nữa, và lòng nhân hậu này còn lớn hơn nữa, như hình ảnh người làm vườn đã trể, đã đến trưa và có người khi mặt trời gần lặn mới đến làm, người chủ vườn cũng trả tiền công bằng người làm vườn từ sáng sớm.

Yàng kờn jờh ală cau gẻh bớta tớngklàs mớ mắ tam lớgar Khai dề, ở kờn dừl nă cau lời roh mắ bớh tam lớgar hờ, begen tàng Yàng hòi cau bà lài cau bà tớnrở, mpờng lớgar Khai dề găm sừm pờ jớl tus ngai dut-ndớl làng ală cau in mắ.

Thiên-Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu độ và vào trong Nước của Ngài, không muốn cho bất cứ ai vắng mặt khỏi Nước ấy, nên Chúa gọi người thì trước kẻ thì sau, cánh cửa Nước Trời vẫn luôn mở đến ngày cuối cùng để cho mọi người đi vào.

Jónau pónyôu ngai do krung sỏndiô he in mủh-mắ kờn-bớnus : sết-pẻr mớ ềng-boăh, gớ cau ndai ndrờm mớ he gen sớ-ết sớ ềl.

Dụ ngôn hôm nay cũng chỉ cho chúng ta thấy dung mạo con người : ích kỷ và ganh tỵ, thấy người khác bằng như mình thì khó chịu.

Behõ tàng Kõnrãñ Jesu đõs cau lài gõs tởnữ, mớ cau tởnữ gen gõs lài đõ
đãp mắt Yàng.

Do vậy mà Chúa nói người trước trở nên sau, và người sau trở nên trước.

Kòn-bonus pal tởnggũh rờhời bõta kớlôi sớnsớng he dẽ jất be gùng dà Yàng
dẽ, dilãh mìnng jất gùng kòn-bonus gen he mìnng gõs cau sết pết, sớnềng
mớ boãh sa, alã bõta do gớlỡh kòn bõnus in ở tam gớbõh bal, hỡ lãh dùl
bõta ở niam tam dõnia do.

*Con người phải nâng dần lên cách suy nghĩ của mình theo đường lối của Chúa, nếu chỉ theo
cách của con người thì chúng ta luôn ở trong ích kỷ, vị kỷ và ganh ăn, những điều này làm cho
con người không yêu thương nhau, đó là một điều không tốt lành trong thế giới này.*

Tam sớã cau ala-bớ Isaiã ngai do đõs mớ bol he bõta kớlôi sớnsớng Yàng
dẽ ở di be bõta kớlôi sớnsớng he dẽ, gùng dà Khai dẽ krung ở di be gùng dà
he dẽ, he gen mìnng jòi jất chi lới gõ mớ, nguì mớ, mớya Yàng gen rớcãng
tus hỡ bõta kớ rài rài.

*Trong sách ngôn sứ Isaiã hôm nay nói cho chúng ta tư tưởng của Thiên-Chúa không như tư tưởng
của chúng ta, đường lối của Ngài khác với đường lối của chúng ta, chúng ta chỉ tìm kiếm cái gì
thấy ngay dùng ngay, nhưng Thiên-Chúa thì hướng tới lợi ích đời đời.*

Phaolô tam sớã pớyoa bol pindờn tam bòn Philiphe in nẻh yal-tớrlĩk bõta
kớlôi sớnsớng Khai dẽ gớrềng bớh bõta kis mớ bõta chớt :

*Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Phliphe đã tỏ bày suy nghĩ của mình liên hệ tới sự sống và sự
chết :*

Kis lãh Kõnrãñ Kristô mớ chớt lãh dùl bõta kớ mầng, bõta do kớri-is mớ
bõta kớlôi sớnsớng ởs kòn-bonus dẽ.

*Sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi, điều này khác lạ với sự suy nghĩ bình thường của con
người.*

Phaolô wờl chớt làng rẽ mớ Kõnrãñ Kristô, mớya dilãh kis gen tài bớh
bõta kớ cau ndai in, hỡ làng alã cau gít Kõnrãñ Jesu Kristô mớ gẻh
tởngklàs, gẻh mứt tam lớgar Yàng dẽ.

*Phaolô ước mong chết để đi về với Chúa Kitô, nhưng nếu sống thì vì lợi ích cho mọi người, đó là
mọi người được biết Chúa Kitô và được cứu độ, được đi vào Nước Thiên-Chúa.*

He dãn lã mớ Yàng dong he dờn jất gùng dà niãmgoh Khai dẽ tam rài kis
he.

*Chúng ta hãy xin Thiên-Chúa cho chúng ta biết tuân theo thánh ý Ngài trong cuộc sống của
chúng ta.*

Lm. Fx. K'Brel