

NGAI KƠN RÃN WÈR ỚT III – C
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – C
Mài tìs lăh bô sôn rờp bôta tống klàs.
Thống hối tội là bí quyết để được cứu độ.

Yàng nễh cônggợs ală bôta mớ kòn-bonus, jờh ală bôta bớh sôn rờp gen bônẽ-bônài mớ hàng niăm lớm, tài bớh đớ ală bôta cônggợs Yàng ớn tềl bôta niăm ở jờh lời Khai đê.

Thiên-Chúa dựng nên muôn vật và con người, mọi sự từ ban đầu đều tốt lành và đẹp đẽ, bởi vì nơi các tạo vật Thiên-Chúa ghi dấu sự tốt lành vô cùng của Người.

Krơi-is ngăn kòn-bonus lăh rùp Yàng, tài bớh Yàng nễh cônggợs kòn bonus đòm be Khai.

Đặc biệt nhất con người là hình ảnh Thiên-Chúa, bởi vì Thiên-Chúa dựng nên con người giống như Ngài.

Behở tàng rùp lăi sôn rờp ngăn kòn-bonus đê lăh rùp ở tìs-bìr, hàng niăm, bônẽ-bônài.

Nên hình ảnh đầu tiên của con người là hình ảnh vô tội, tốt lành và đẹp đẽ.

Mớya pơlai ngăn ! Rùp sôn rờp hờ nễh rờh, tài bớh kòn-bonus nễh lớh tìs, lờh sớlông-sớlàng jờh ală bôta niăm Yàng nễh ớn, kòn bonus gớjềng iớh-pớđờh bớh tìs.

Nhưng tiếc thay ! Hình ảnh ban đầu ấy đã mất đi, vì con người đã phạm tội, làm xáo trộn tất cả những sự tốt đẹp Thiên-Chúa đã thiết đặt, con người trở nên xấu xa do tội.

Rớlau jờh, tìs lờh gớlik bầ công nha đờng, hờ lăh kòn-bonus pal jê-yăn tam tũ găm kis, mớ đút-ndớl gen păl chớch.

Hơn nữa, tội sinh ra hai hậu quả lớn, đó là con người phải đau khổ khi còn sống, và cuối cùng thì phải chết.

Bầ công nha pal ngòt do kòn-bonus ở rớgới lờh be lời làng klàs, bắh đớ lăh jai pha. Hai hậu quả đáng sợ này con người không làm sao để thoát, chứ đừng nói là thắng nổi.

Kòn bonus đút gùng, ở tăng làng lờt, ở tăng cau lời làng kớnờm tai.

Con người cùng đường, không còn biết đi đâu, không còn biết trông cậy vào ai nữa.

Mिंग găm dùl gùng lớm, hờ lăh Bôta tống klàs Yàng đê.

Chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi, đó là ơn cứu độ của Chúa.

Sră-goh ngai do nêh đơ bớh ngai tus đơ đơ rệp, tam tũ lớh tũ gen kòn-bonus kong gớh đĩ-gớna tũ đê, yơu be làng bol Israel yau ờr gớh đĩ-gớna lớgar Ejiptô in, bôl glar kalke ngă, ở rợgơi làng đô klàs dilăh ở gễh Yàng tợngklàs.

Kinh thánh hôm nay nói từ xa cho đến nói gần, khi con người phạm tội thì con người làm nô lệ cho tội, giống như dân tộc Israel thời xưa làm nô lệ cho nước Ai Cập, trăm bề đau khổ, không thể nào trốn thoát được nếu không được Thiên-Chúa cứu thoát.

Bớh gĩt rắc đăn mơ Yàng tàng Yàng nêh tợrlĩk tê pràn kớldăng làng tợngklàs bớh rài đĩ-gớna, gễh kis khắh-gớbớh jắt nũs wớl kớñ bol khai đê.

Nhờ biết cầu khẩn với Thiên-Chúa nên Chúa đã ra tay mạnh mẽ để cứu thoát khỏi kiếp nô lệ, được sống tự do như lòng mong ước của họ.

Ngai do Kớnrăn Jesu sớr cau Jude màl tũs, dilăh ở gen rợp kong chớh rớh be rà cau nêh kong gớsớt tam rớnàng hớ.

Đức Giêsu hôm nay thúc giục người Do Thái ăn năn tội, nếu không thì họ sẽ bị huỷ diệt như nhiều người Do Thái bị giết trong thời đó.

Yàng kợp gớn đơ kòn-bonus dùl bớta mơ ở kợp gớn sũm, hớ lăh bớta màl tũs, be cau tằm chi kợp plai bớh tợm chi nêh tằm, ở màl tũs gen Yàng rợp sắng-sớrbì kòn-bonus tam ôs rài rài, tam hớ pal ñim rắc mơ rớkiăt sê .

Thiên-Chúa chờ đợi nơi con người một điều không phải là chờ mãi : đó là sự ăn năn tội, như người trồng cây chờ quả từ cây đã trồng. Không ăn năn thì Thiên-Chúa sẽ ruồng bỏ con người trong lửa đời đời, nơi đó con người sẽ khóc than và nghiến răng.

Bồ sớnrợp làng kòn-bonus gễh tợngklàs lăh gĩt màl tũs mơ mhar rê wớl mơ Yàng.

Đâu mới để cho con người được cứu độ là biết thống hối và mau mắn trở về cùng Chúa.

Lm. Fx. K'Brel