

CHÚA NHẬT XVII – C

RĂC DĂN LĂH BROĀ LŎH NÙS PINDỜN DÊ

Câu nguyện là công việc của lòng tin..

Răc dăń lăh broă cau gĕh nùs pindờn dê, chan tus rōgōi đos lăh pindờn mơ răc dăń sùm lót băl be să mơ soàn tam rài kis bol pindờn dê.

Câu nguyện là công việc của những người có lòng tin, đến nỗi có thể nói rằng tin và câu nguyện luôn đồng hành như xác với hồn trong cuộc sống người tín hữu.

Cau ồ rōgōi mìng pindờn mơ ồ răc dăń, mơ solđ wōl gen cau găt răc dăń gen krung lăh cau găt pindờn.

Người ta không thể chỉ tin mà lại không cầu nguyện, và ngược lại thì người biết cầu nguyện thì cũng là người biết tin.

Dilăh dùl nă cau loi đos he lăh cau pindờn, móya ồ tǔ loi răc dăń, gen rōgōi đos lăh : halăh cau hō ồ hêt gĕh bōta pindờn ngän ngòn, halăh bōta pindờn něh chot rau tam nùs nhơm cau hō.

Nếu một người nói mình là người người tin, nhưng lại không bao giờ cầu nguyện, thì có thể nói rằng : hoặc người đó chưa có lòng tin chân thật, hoặc đức tin đã chết trong tâm hồn của người ấy rồi.

Sră-goh krung něh đos lăh răc dăń lăh nhơm tă nùs nhơm dê, krung be dùl să-jăń mơ ồ tai nhơm tă tai gen hō mìng lăh bōc chot lōm(Gc 2 : 26).

Kinh thánh cũng dạy rằng cầu nguyện là hơi thở của tâm hồn, cũng như một thân thể mà không còn thở nữa thì đó chỉ còn là cái xác chết mà thôi.

Móya he krung pal lùp jòi :

Nhưng rồi chúng ta cũng phải đặt vấn đề như sau :

Răc dăń lăh broă kalke ir ồ ?

Câu nguyện là công việc quá khó không ?

Mơ pal răc dăń be loi ?

Và phải cầu nguyện làm sao ?

Ală jōnau tam Sră-goh ngai do đōs mơ he răc dăń ờ di lăh broă kalke ir, tài bōh Yàng sùm iăt cau găt răc dăń, bulăh hō mìng lăh jōnau ờm-is ngăń bōh tam nùs nhōm.

Những bài đọc Kinh Thánh hôm nay nói với chúng ta câu nguyện không là việc quá khó, vì Thiên-Chúa luôn nghe lời người biết câu nguyện, dù cho đó chỉ là điều rất thầm kín từ trong tâm hồn.

Yàng lăh Bōtau něh lōh gōs nùs-nhōm he, mbe rōgōi lăh Khai ờ kōno, ờ găt ală jōnau răc dăń bōh tam nùs nhōm hō ?

Thiên-Chúa là Đáng đã tạo nên tâm hồn ta, làm sao Ngài lại không nghe, không biết những lời cầu xin từ trong tâm hồn ấy ?

Pàng yau Abraham yau ờr, něh răń dăń mơ Yàng băń lōh cau niăm in bal mơ cau iōh, Yàng neh iăt něn jōnau khai đōs, bulăh khai đōs wōl đōs tai. Tam jōnau bòn Sôđōma mơ bòn Gômôra he rōgōi gō lăh Yàng neh dōp bōr Abraham dē, ờ lời cau niăm ndrōm bal mơ cau iōh.

Tổ phụ Abraham ngày xưa, đã cầu nguyện cùng Thiên-Chúa xin đừng làm kẻ lành cùng chết với kẻ ác, và Thiên-Chúa lắng nghe lời ông, dù cho ông nói đi nói lại. Trong câu chuyện làng Sôđōma và làng Gômôra chúng ta có thể thấy rằng Thiên-Chúa đã nhậm lời Abraham, không để người lành đồng số phận với kẻ ác.

Jōnau yal yüt-yau mơ bōuon bōài do jà bol he pal răc dăń tam jōh ală bōta tam rài kis, răc dăń să tōm in, hìu bōnhă in, bòn lōgar in, ù dà in, mơ jōh dōnia in.

Câu chuyện cổ xưa và bình dị này mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện trong mọi sự của cuộc sống, cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước, và cho cả thế giới.

Jōnau bōto Kōnrăñ Jesu dē tam Sră Luka bōto bol he in găt pal răc dăń be lời.
Lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luka dạy cho ta biết phải cầu nguyện làm sao.

Tam jōnau răc օ Băp (hi), Kōnrăñ yăl-tōrlík he in Yàng lăh Băp, mơ he lăh kòn, he răc dăń mơ Khai be cau kòn đōs mơ Băp tam hìu bōnhă, mơ Băp gen sùm sōndàc dơ kòn he dē. Do lah jōnau yăl-tōrlík dōng ngăń tam Srăgoh.

Trong Kinh lạy Cha chúng con, Chúa mặc khải cho chúng ta Thiên-Chúa là Cha, chúng ta cầu nguyện với Ngài như người con nói với người cha trong gia đình, mà người Cha thì luôn thương người con mình. Đây là một mặc khải lớn trong Kinh Thánh.

Mơ tam tǔ răc răń dơđăp mặt Yàng gen he di gěh nùs nhơm bedo :

Và trong khi cầu nguyện trước mặt Thiên-Chúa thì chúng ta nên có tâm tình như sau :

Kõ nùs pin kõnõm, sõlõj ñonau dõng gen sõlõ pal pin kõnõm rà rôlau, mơ cau gěh nùs pin kõnõm kõ-kõljăp ò tǔ loi rẽ tê gòi.

Vững lòng tin cậy, càng chuyện lớn càng phải tin cậy nhiều hơn, và với ai có lòng tin cậy vững vàng không bao giờ trở về tay không.

Pal răc dăń chi loi di nùs Yàng tam ală bõta, tài bõh Yàng gít chi loi niăm rôlau să soàn he in.

Phải cầu nguyện điều gì đẹp lòng Chúa trong mọi sự, bởi vì Chúa biết điều gì là tốt nhất cho hồn xác chúng ta.

Gěh rà cau mìng răc dăń chi ò kuơ ngăń dơđăp mặt Yàng, bà gen gơ lõh ɔniai bõta tõngkläs rài rài sõl.

Có nhiều người chỉ cầu xin điều không ích lợi thật trước mặt Chúa, có khi nó làm hại cho phần rõi đời đời nữa.

Gěh priă, gěh rønděh, gěh hìu, gěh gónoar....., móya ò gít ngui làng kuơ ngăń, düt ndõl mìng lõh kòn-bonus in kis ngài mơ Yàng, hõ lăh bõta sorbong-roh rôlau jõh, neh gěh rà cau gorung ngăń tam hõ, do lăh bõta tûp-bõp moăt-jrùng tam rài kis rà cau, ò di mìng lăh ñonau đos gòi lõm.

Có tiền, có xe, có nhà cửa, có quyền....., nhưng không biết sử dụng cho thật ích lợi, cuối cùng chỉ làm cho con người sống xa Chúa, đó là điều tệ hại nhất, đã có nhiều người rơi vào đó, đây là kinh nghiệm buồn trong cuộc sống nhiều người, không chỉ là lời nói suông mà thôi.

Dăń he in sùm gít răc dăń tam ală bõta tam rài kis he, mơ tam tǔ răc dăń gen sùm gít dăń chi loi di nùs Yàng, be tam ñonau răc Kõnràñ něh bõto.

Xin cho chúng biết ta luôn cầu nguyện trong mọi sự trong cuộc sống ta, và khi cầu nguyện thì luôn biết xin điều gì đẹp lòng Chúa, như lời kinh mà Chúa đã dạy.

Lm. Fx. K'Brel