

CHÚA NHẬT XXI – C

LỖI BE LỜI LÀNG GỄH BỚTA TÔNGKLÀS

Làm thế nào để được ơn cứu độ.

Bớta tôngklàs lăh bớta dờng màng rơlau jờh kòn-bonus in, dờng màng rơlau mớ jónau piăng sào ào sớh păh ngai, tài bớh bớta tôngklàs gờê tus hớ bớta kis rài rài he dề.

Ơn cứu độ là vấn đề lớn hơn hết cho con người, lớn hơn chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày, bởi vì ơn cứu độ liên hệ tới hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta.

Kòn-bonus gễh sả-jăn pal rợcăng gớ in li la bớta, mớya huềng-soàn gen dờng rơlau màng rơlau, chan tus Kớnrăn bớto lăh : “Gễh kướ jờh dônia mớya rờh huềng-soàn gen ñichi kướ ? Halăh ai chi lời làng gớl wớl huềng-soàn ơ ?”.

Con người có thân xác phải lo cho nó nhiều chuyện, nhưng linh hồn thì trọng hơn, đến nỗi Chúa dạy rằng : “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì ? Hay là lấy gì mà đổi lại linh hồn mình ư ?”.

Tài bớh sả-jăn gen kis ing, ai huềng-soàn gen kis sùm, dilăh huềng-soàn gễh tôngklàs gen jờh sả-jăn bớuôn chớtt do krung rợp gễh tôngklàs bớh bớta kòl-yăn rài rài gớl k gớh bớh tìs.

Bởi vì thân xác thì sống tạm bợ, còn linh hồn thì sống mãi, nếu linh hồn được cứu độ thì ngay cả thân xác hay chết này cũng sẽ được giải thoát khỏi nỗi thống khổ muôn đời do tội lỗi gây ra.

Bớta pindờn bớto he in gít lăh Yàng kờn jờh tởl nă cau gễh bớta tôngklàs, ờ kờn dùl nă cau lời pal rờh.

Đức tin dạy chúng ta rằng Thiên-Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ, không muốn một ai phải mất đi.

Mớya bớh đăh he kòn bonus, kờn gễh tôngklàs gen he pal lờh be lời ?

Nhưng về phía con người, muốn được cứu độ thì chúng ta phải làm sao ?

Lài jờh pal pindờn, ờ pindờn gen ờ rợgới làng niăm nùs Yàng, bớh hớ gen ờ rợgới làng gễh tôngklàs sớl.

Trước hết phải tin, bởi vì không tin thì không thể đẹp lòng Thiên-Chúa, do đó chẳng có thể được cứu độ.

Bớta pindờn sớl kờ-nền, gen bớta tôngklàs krung kờ-nền sớl.

Đức tin càng chắc chắn, thì ơn cứu độ càng bảo đảm.

Ngai do gẽh cau lùp Kơnrãñ Jesu jơnau đờng do : “Ồ Kơnrãñ, di mìnẽ gẽh đờ ết cau gẽh tơnglàs lờm ở ? Kơnrãñ nẽh ở hờ di halãh ở di, mớya nẽh ai gùng đờs ngắc ngar làng bớto cau hỡ in wã.

Ngày hôm nay có người hỏi Chúa điều quan trọng này : “Lạy Thầy, có phải chỉ có ít người được cứu độ chăng ? Chúa không trả lời không hay có, nhưng đã dùng lời khôn ngoan mà chỉ dạy cho người đó hiểu.

Ở di bớta tơnglàs lãh bớta nẽh ơn lãi cau do halãh cau ne in, cau ở rớgới kớnẽng he lãh cau Israel halãh cau nẽh jãt Yàng jở gen gẽh tơnglàs. Sớlở wớl, cau ở di tũ lớĩ gớplở nũs bớh jớĩ-bớtiãn bớđĩh halãh bớh he lãh cau tũs ngĩr ir gen ở rớgớĩ gẽh tơnglàs, mớya alã bớta gớrẽ bớh tam tũ do mớ he pĩndờn mớ kis be bớta pĩndờn hời-jà halãh ở.

Không phải ơn cứu độ là điều đã định sẵn cho người này người kia, người ta không thể cậy mình là người Israel hay là người đã theo đạo lâu là được cứu độ. Ngược lại người ta cũng không bao giờ nên thất vọng do gốc gác dân ngoại hay vì mình là người mê tội lỗi mà không được cứu độ, nhưng mọi sự hệ tại lúc này mình có tin và sống như đức tin mời gọi hay không.

Tam tũ kờn-bớnus gãm kis gen sũm sũm gãn thàn, tài bớh mpờng bớta tơnglàs đờ gãm sũm pờ rớnàng mớ hời-jà he mũt, mớya tam tũ nẽh chớt gen mpờng nẽh tĩl, tẽh mớ tớnggà hời gen ở gớs cau lớĩ pờ tai, cau ở gẽh bớta tơnglàs krung kis sũm sã-soàn sớl, mớya pal ớm tam bớta kong jãn rãĩ rãĩ gớlĩk gớs bớh tũs, hỡ lãh cau gãm tam rãĩ kis do ở bài pĩndờn mớ ở rớcãng.

Khi con người còn sống thì luôn còn kịp, bởi vì cánh cửa ơn cứu độ còn luôn rộng mở và mời gọi chúng ta đi vào, nhưng khi chết đi thì cửa đã khép lại, có gõ và kêu la thì cũng vô ích và cũng không ai mở cho nữa, người không được cứu độ thì cũng sống mãi cả hồn cả xác đấy, nhưng phải vướng mãi với hậu quả của tội, đó là những người khi còn sống không chịu tin vào Chúa và không sẵn sàng.

Jơnau Yàng ngai do ai rùp di pal ngòt ngắn làng đờs mớ he, hỡ lãh cau ở gẽh bớta tơnglàs gen pal ớm sũm tam tiãh ñĩm rãc mớ rớkiat sễ, kớĩ đờs lãh pal kong tui ãĩ cồng-nha bớta kớldãng nũs, ở bài pĩndờn mớ pờlở rãĩ kis he đờ.

Lời Chúa hôm nay lấy hình ảnh rất đáng sợ để nói với chúng ta, đó là người không được cứu độ thì phải ở mãi nơi khốc lóc và nghiêng rãng, nghĩa là phải gánh lấy hậu quả do sự cứng lòng, không chịu tin và thay đổi đời sống mình.

Yàng lãh Bập sớrmãh-sớrmãi ngắn, ở kớĩ glãĩ dũl nã cau lớĩ tam ớs yãn sũm, mớya dilãh cau ở bài iãt mớ kis jãt gùng dà Khai đờ, gen Khai krung ở bớklớn cau mũt tam lớgar Khai đờ, tàng ở cau lớĩ rớgớĩ gẽh kai lớĩ làng ỏãh Khai bớh ở gẽh tơnglàs.

Thiên-Chúa là Cha vô cùng nhân lành, không hề muốn trừng phạt một ai trong lửa đời đời, nhưng nếu người ta không muốn nghe và sống đường lối của Ngài, thì Ngài

cũng không ép buộc người ta vào trong Nước của Ngài, nên chẳng ai có thể có bất cứ một lý do nào để trách Ngài vì không được cứu độ.

Kơnrãñ bớto pớndớl tễ lờt gùng wết, kớñ đớs lãh sãng jớh alã bớta ngir tam gùng tìs bớh tam ràì do mớ, kong bớl glar lài gen chờ-lớngai tớrnớ, bớta pindờn lớh he in gít rớwãh gùng kis bớh tam dớnia do, bớh hớ he tus tam bớta tớngklàs Yàng dề.

Chúa dạy hãy cố gắng đi vào con đường hẹp, nghĩa là từ bỏ hết những đam mê tội lỗi ngay từ trong cuộc sống này, chịu khổ nhọc trước thì hạnh phúc theo sau, đức tin làm cho chúng ta biết chọn lối sống ngay từ trên cõi sống này, nhờ vậy chúng ta đạt tới ơn cứu độ của Chúa.

Lm. Fx. K'Brel