

LỄ ĐỨC MẸ MÔI KHÔI

RẮC DẪN BĂL MƠ MARIA

Cầu nguyện cùng với Đức Maria

Sră-gõh ngai do yăl wól lăh : bõh tởnở ngai Kớnrăñ Jesu guh trồ gen pớrjum-niăm nẻh rắc dăn bắl mớ Maria Mệ Kớnrăñ.

Kinh Thánh hôm nay kể rằng : từ sau ngày Chúa Giêsu về trời, Hội Thánh đã cầu nguyện cùng với Đức Maria Mẹ Chúa.

Bớta gỏ mắt Maria đê tam ngai rắc dăn sớnrờp hỡ, nẻh lờh dũh-hur nùs nhóm ală bol jắt-dờn, tởnở ngai Kớnrăñ ở tai gỏ mắt tam gùl bol khai.

Sự hiện diện của Đức Maria trong buổi cầu nguyện đầu tiên ấy, đã hun nóng tâm hồn của các môn đệ, sau khi Chúa không còn hiện diện hữu hình giữa họ nữa.

Tũ do, Maria lăh cau mề bol jắt-dờn pal poăl, mớ ở rung tam bớta lơ-ời bõh nrăh mắt Kớnrăñ.

Vào lúc này, Maria là người mẹ mà các môn đệ phải bám lấy, và không rơi vào tình trạng cô cút vì sự vắng mặt của Chúa.

Hỡ lăh bồ sớnrờp bớta rắc dăn mớ Maria tam Pớrjum-niăm.

Đó là khởi đầu của việc cầu nguyện cùng với Đức Maria trong Hội Thánh.

Gùng rắc dăn do nẻh lỏt bắl mớ Pớrjum-niăm rớlau mớ bàr rớbô sớnăm nẻh gắn, dong kờl Pớrjum-niăm rà ngắn, ngắn lăh tam ală rớnàng kờl-yăn kalke.

Cách cầu nguyện này đã đồng hành cùng Hội Thánh suốt trên hai ngàn năm đã qua, cứu giúp hội Thánh rất nhiều, đặc biệt là trong thời đại gian nan khổn khổ.

Tam ală rớnàng sớnăm lăi yau, gẻh cau nẻh lờh gớs plai ñờng, mớ tam sring gớs che ñờng, giăm tam sắ làng buớn rắc dăn drim mho mắng ngai, tam gùng tam dà, tam mừ tam sre....., phan ngưi dết-rớhên do dong cau buớn rắc dăn tam ală gùng kis, mừng pớndớl đô êt lăh tởl.

Trong các thời đại lịch sử, có người đã tạo ra những hạt chuỗi, và kết thành tràng chuỗi, luôn mang bên mình để dễ cầu nguyện cùng với Đức Maria sớm hôm đêm ngày, trên đường đi, nơi ruộng nương....., phương tiện đơn sơ này giúp người ta cầu nguyện dễ dàng trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần cố gắng một chút là được.

Jõh Põrjum-niãm kãh sùm dơ dũl nã cau sỏnđãn lãh Dỏminicỏ
kis tam rỏnàng sỏnãm đở jỏt dũl, lãh cau dũl cau jãk-triãng ngãn tam
bỏta hỏi jà mớ bớte bỏto alã cau triãng mớ gùng rãc đãn bãl mớ
Maria, tũ do hỏi lãh rãc-nờng, broã do nẻh gỏlik gỏs cỏng nha lãh
Põrjum-niãm ỏm kỡ-kỏljãp tam bỏta kỏl-yãn kalke.

Toàn thế Hội thánh luôn nhớ tới một người tên là Đaminh, sống ở thế kỷ thứ 11, là người siêng năng trong việc cổ võ việc lần hạt môi khô, công việc này đã có công hiệu là Hội Thánh đứng vững trong gian nan thử thách.

Tam alã rỏnàng pỏnjãt tai, mớ tam rà tiãh lỏgar ndai, cau krung
nẻh rỏgỏi gỏ bỏta prãn-kỏldãng gùng rãc nờng đê.

Trong những thời đại kế tiếp, trong những đất nước khác, người ta cũng có thể thấy sức mạnh của kinh môi khô.

Gẻh cau đớs lãh rãc nờng lãh jỏnau bớceh is kỏn-bỏnus đê, ở
gẻh tam jỏnau bỏto Kỏnrãn Jesu tam Srã-gỏh gỏrẻng bớh bỏta rãc
đãn tam rài kis.

Có những người nói rằng lần hạt là chuyện bày vẽ của con người, không có trong lời dạy của Chúa Giêsu về việc cầu nguyện trong cuộc sống.

Halãh rãc nờng lãh broã bol mò kra mớ bol kỏnỏm ở gít srã in.

Hay là lần hạt là việc của các bà già và con nít không biết chữ.

Mỏya sẻn nẻn Srã-gỏh gen rỏgỏi gít lãh gùng rãc đãn do nẻh
gẻh Srã-gỏh cỉh yãl, jỏnau rãc đãn tam gùng rãc nờng krung lãh
jỏnau ai bớh tam Srã-gỏh, ở di lãh jỏnau bớceh is cau lỏi đê.

Nhưng đọc kỹ Kinh Thánh thì có thể biết rằng cách thức cầu nguyện cùng với Đức Maria đã được Kinh Thánh kể lại, lời cầu nguyện trong việc lần hạt cũng là lời mượn từ Kinh Thánh, chứ không phải là sự chế tác của ai đó.

Dũl nỏm phan ngui đêt-rỏhẻn, bứn boài mớ prãn-kỏldãng, dilãh
ở bài ngui gen digỏlãn bà bớh ở gít, bà bớh pỏnhử, bảr bỏta hỏ lãm
cau tus tiãh lỏi ?

Một phương tiện nhỏ bé, đơn giản mà hiệu năng, nếu không dùng thì có lẽ do vừa vô tri mà cũng vừa kiêu căng, hai điều ấy dẫn đưa người ta tới đâu ?

Đãn bol he in gít đờp ngui gùng rãc đãn bal mớ Maria do mớ jỏh
nủs jãk-triãng he đê.

Xin cho chúng ta biết đón nhận hình thức cầu nguyện cùng với đức Maria này với tất cả lòng thành tâm của chúng ta.

Lm. Fx. K'Brel