

CHÚA NHẬT XXVII – A

PОНHÙ mơ GOLA

Kiêu ngạo và dại dột

Jónau pónyóu bol lõh apăh jäñ-iõh wèt song mơ bol kő-iøng yàng, bal mơ bol cau kra Jude.

Dụ ngôn những tá điền gian ác nhắm thẳng tới các thương tể và kỳ lão Do thái.

Bol khai ndròm be bol lõh apăh tam suon ño cau tòm dê.

Họ giống như đám tá điền trong vườn nho của người chủ vườn.

Cau tòm suon ngai do păs-sóm mơ jăk-chài, behõ tàng gěh suon mơ něh lõh sir iòl ală bøta suon ño khai in, něh pønggàr, něh tờ bøtô làng pønđòm plai ño gøs alăk, něh bøtào kù làng køp-gàr.

Chủ vườn nho hôm nay là người giàu có và khôn ngoan, vì vậy mà ông có vườn nho và đã làm đủ hết mọi cái cho vườn nho của ông, đã rào, đã đào hầm ép nho làm rượu, đã dựng tháp canh để bảo vệ.

Lộc behõ gen jào bol lõh apăh in.

Sau đó thì trao vườn nho cho nhóm tá điền.

Lě-lăp ngän bol lõh apăh in, tài bõh ală broă gen buon-boài bol khai in, mìng lõh jät broă jào lõm gen krung gěh sa mơ gūh-gøs.

Thật may mắn cho nhóm tá điền, bởi vì mọi việc dễ dàng cho họ, chỉ cần làm như được giao thôii thì họ cũng có ăn và phát triển.

Dilăh bol lõh apăh ngai do lõh jät jónau hø-pørgon mơ cau tòm suon gen bøtuăh bol khai in ngän, tài bõh bol khai gěh broă lõh mơ ờ ngót rõh broă mơ hìu-bønhă jøgloh røbäh.

Nếu nhóm tá điền hôm nay làm theo giao kèo với chủ vườn thì thật phúc cho họ, vì họ có việc làm và không sợ cái cảnh thất nghiệp và già đình nghèo đói.

Møya pølai ngän bol khai in !

Nhưng tiếc thật cho họ !

Pønhù lõh gołù kòn-bønus.

Kiêu ngạo làm sụp đổ con người.

Digølän gěh cau lõi ndai něh bøtòi bol khai lõh jónau jäñ iõh ngän, hø lăh pìt-phà tøn suon bõh tê cau tòm suon dê, tàng něh pù pøng mơ gøsøt bol dûh-broă cau tòm sôr lòt ai cồng nha bõh suon, tus dø kòn klau cau tòm suon dê krung ờ lời mơ gøsøt tøn.

Có lẽ có ai đó đã xúi họ làm chuyện thật là gian ác, đó là chiếm luôn vườn từ tay ông chủ vườn, nên đã đập đánh và giết chết các đầy tớ mà chủ sai đến thu hoa lợi từ vườn nho, đến con trai của ông chủ cũng không tha và giết luôn.

He ṭorlòng sēn-nēn làng ğit mbe golđh mūh-măt mơ nūs-nhơm bol lōh do.

Chúng ta thử nhìn kỹ để biết chân tướng và tâm địa của những tá điền này.

Bol he rōgōi gō lăh bol khai pōnhū, hàm-kōñ rōlau ir, jāñ-iōh lōi lōk, mōya dūt-ndōl bol khai lăh dùl mpōl bōrngōl-gōla mơ pal tui ăñ bōta chōt rōh dō sǎ.

Có thể thấy là họ kiêu ngạo, tham lam quá độ, gian ác tột cùng, nhưng sau cùng chỉ là một nhóm đại dột và mang họa vào thân mà thôi.

Bōh pōnhū tàng ờ yōm cau tōm suōn, tàng pù-pěh bol dūh-broă mơ kōn klau cau tōm suōn dē.

Vì kiêu ngạo nên coi chủ vườn không ra gì, nên đánh giết đầy tớ và con trai của chủ vườn.

Cau pōnhū lăh cau pōnyō sǎ tōm ngō trồ mơ sēn ờ sōp dō cau ndai.

Kẻ kiêu căng là kẻ nâng mình lên ngất trời và coi thiên hạ chẳng ra gì.

Cau pōnhū krung kis ơm jāñ-iōh mơ gōp ndai mơ sūm jōi gùng làng sa loan jōtāi cau ndai dē.

Kẻ kiêu căng cũng đổi xử gian ác với đồng loại, và luôn tìm cách nuốt chửng gia tài của người khác.

Cau pōnhū lăh cau ờ ğit sǎ tōm he lăh cau lōi, behō tàng kōlōi sōnōng mơ kis ơm ờ tīs gùng, be bol lōh apāh ngai do ờ ğit he lăh cau dūh-broă, tam tē ờ gēh chi lōi lăh he dē, mōya khin ntào tampit-tamphà mơ cau tōm suōn gōnăp-gōnoar.

Kẻ kiêu căng là kẻ chẳng biết mình là ai, nên luôn suy nghĩ và hành động sai lầm, như đám tá điền hôm nay không biết mình chỉ là tôi tớ, trong tay không có cái gì là của mình, nhưng liều lĩnh đứng lên cướp lấy của ông chủ vườn quyền thế.

Dūt-ndōl pal kong glài di pal, tài bōh nēh lōh bōta jāñ-iōh ir tam rāi kis bol khai dē.

Cuối cùng bị trừng trị đích đáng, vì đã làm chuyện tày trời trong cuộc sống của họ.

Bol lōh apāh ngai do pōnhū ndăng mơ gōla ndăng, dilăh bol khai ğit sǎ tōm he mơ ğit cau tōm bol khai dē be lōi gen bol khai ờ khin làng lōh jōnau jāñ-iōh, làng dūt-ndōl sǎ tōm bol khai kong ṭonrōh jōh.

Những tá điền hôm nay vừa kiêu căng lại vừa đại dột, nếu họ biết mình và biết chủ của mình thì đâu dám làm chuyện gian ác, để cuối cùng rồi bản thân mình bị tiêu diệt.

Jónau pónyōu do wèt dơ bol kơ-iơng mơ bol cau kra Jude, moya krung đơs sôl mơ jõh ală bol he sôl lăh băñ børngøl-gøla dră wøl mơ Bøtau crønggøs.

Dụ ngôn này nhắm đến giới thương tế và kỳ lão Do Thái, nhưng cũng nói với tất cả chúng ta là đừng dai dột chống lại Đấng Tạo hóa.

Mìng Yàng lăh tòm gønoar jõh ală bøta, ală bøta pal dûh-broă Khai.

Chỉ có Ngài là Chúa tể muôn loài, muôn loài phải phụng sự Ngài.

Cau lơi ờ dờp dûh-broă Yàng gen ndrὸm be bol lõh apăh suơn ño ngai do, bøtrõh Yàng bøh tam nùs mơ düt-ndøl krung kong tønrõh jõh.

Ai không chấp nhận phụng sự Thiên-Chúa thì giống như những tá diều hôm nay, xưa đuổi Chúa ra ngoài và cuối cùng rồi bị tiêu diệt hết.

Tìs lài sørøp kòn-bønus dê lăh tìs pønhù kõñ ndrὸm mơ Yàng mơ ờ bài dûh-broă Khai, bøh cà satan něh pønhøp tàng kòn-bønus něh rung tam tìs iõh-pødõh do, bøh hõ něh gołik gøs git ndø tìs ndai, mơ bøh tìs tàng pal jê-yän mơ pal chøt.

Cái tội đầu tiên của con người là tội kiêu ngạo muốn ngang hàng với Thiên-Chúa và không chấp nhận phụng sự Ngài, do ma quỷ cám dỗ nên con người đã rơi vào cái tội này quái gõ này, từ đó dẻ ra bao nhiêu tội khác, do tội mà phải đau khổ và phải chết.

Bøta kis mơ trồ tiah do ờ dê lăh kòn-bønus dê, he kis moya ờ di lõi tòm dơ he, he ờ røgøi gøs-is, sã soàn he bøh Yàng lõh gøs lõm, dùl ñhe sõ he krung ờ røgøi lõh sôl, gen mbe røgøi ndrὸm mơ Yàng.

Sự sống và vũ trụ này không phải là của con người, chúng ta sống nhưng không phải là chủ tuyệt đối nơi ta, chúng không tự mình mà có, xác hồn chúng ta đều bởi Thiên-Chúa mà có, một sợi tóc trên đầu ta cũng chẳng làm ra được, vậy thì làm sao mà ngang bằng với Thiên-Chúa.

Kòn-bønus něh pønhù gen tàng gøla døđáp mặt Yàng.

Con người đã phạm tội kiêu ngạo nên đại dột trước mặt Thiên-Chúa.

Kõñ lõh wøl gen kòn-bønus pal tømù sã, dờp he lăh joi bøh Yàng crønggøs.

Muốn làm lại con người cần hạ mình, nhận mình do bởi Thiên-Chúa dựng nên.

Cau tømù sã gen ngắc-chàì, git Yàng mơ git sã tòm he.

Người khiêm hạ thì khôn ngoan, biết Thiên-Chúa và biết mình.

Dăñ Kønràñ tøngklàs he bøh tìs pønhù lăh bồ-boai ală tìs dê.

Xin Thiên-Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội kiêu ngạo.

Lm. Fx. K'Brel